



EEN ECHT KERSTHUIS

DE KERSTDAGEN EN HET HUIS VAN HEIDI EN MARCEL VORMEN SAMEN EEN FANTASTISCHE
COMBINATIE. HET FRAAIE PAND UIT 1938 ZIT NAMELIJK VOL AUTHENTIEKE DETAILS, ZOALS
FRAAI GLAS-IN-LOOD EN EEN STATIGE HAL MET DITO TRAP.

Het bijzettafeltje komt van Caatje Antiek & Brocante. Het ornament op de schouw is, evenals de bos groen in de oude lijst, van Atelier in 't Venne. De lamp op de schouw is gekocht bij Veur d'r Bie. Rondom de zandstenen schouw is de zithoek gesitueerd. De bank en de oorfauteuils komen van 't Hoogehuys. De salontafel op wielen is gekocht via een vriendin, haar man maakt dit soort tafels. Boven de tafel hangt een lamp van Hoffz. Het windlicht en het groen op de salontafel zijn van Atelier in 't Venne.



Even voorstellen

Heidi en Marcel maken het graag het hele jaar gezellig in hun jarendertighuis. Tijdens de kerstperiode, hun favoriete tijd van het jaar, gaan ze nog een stapje verder.



VROEGE KERST

Meestal gaat Heidi pas nadat Sinterklaas is vertrokken met de kerstversiering aan de slag. Maar speciaal voor WLS wilde ze dat voor een keer wel doen voordat de goedheiligman in Nederland aan zou komen. Zo hadden wij nog volop de tijd om een sfeervolle reportage te maken voor onze kerstuitgave. “Ik heb mijn vriendin Germi gebeld en haar gevraagd mij te helpen. Zij stond volgens mij te juichen van enthousiasme aan de andere kant van de telefoon. Germi is eigenaresse van Atelier in 't Venne. Bij haar haal ik regelmatig iets moois voor ons huis, dus het was meer dan logisch om haar te vragen mee te helpen ons huis nu alvast kerstklaar te maken.”

TRADITIES

Kerst wordt bij Heidi en Marcel al jarenlang traditioneel gevierd. Kerstavond liggen er cadeautjes onder de boom en gaat het gezin gourmetten bij Heidi's schoonouders. “De eerste kerstdag brengen we door bij mijn ouders en op de tweede kerstdag gaan we relaxen, uitbuiken en zien we wel wat de dag brengt. Lekker wandelen met de hond, spelletjes doen bij de open haard of als het enigszins kan buiten onder de veranda zitten, waarna Marcel wat lekkers klaarmaakt op de barbecue.”

WINTERWONDERLAND

Toen wij Heidi benaderden met de vraag of ze mee wilde werken aan een kerstreportage, was haar reactie

direct: ja! Ze vertelt lachend: “En even daarna dacht ik: maar dan moeten we wel het een en ander in huis opfrissen. Met dat idee liepen wij al langer rond, maar deze reportage was echt een stok achter de deur.” Ze vroeg Sabine Markgraaf van Painting the Past om een kleuradvies voor de badkamer en toen ze toch bezig waren, namen ze gelijk ook de aangrenzende ouderslaapkamer onder handen. “Met een fantastisch groene muur als resultaat!” Heidi koopt niet vaak iets nieuws voor de kerstdagen, wat ze heeft is mooi en ze is eraan gehecht. Maar nadat ze met kleur aan de slag was gegaan en ook de kozijnen waren aangepakt en voorzien waren van een donkere tint, vroeg haar huis dit jaar om een andere stijl. Heidi: “Bij die donkere kozijnen hoort een stoerdere sfeer. Met veel groen, want dat staat prachtig bij donker hout, een paar zwarte kerstballen en grotere accessoires. En al dat fraaie kerstgroen zorgt niet alleen voor een instant kerstsfeer, het hele huis ruikt ook nog eens heerlijk naar winterwonderland.”

KAST ERUIT, KACHEL ERIN

We zitten tijdens het interview in de sfeervolle keuken waar de servieskast een paar jaar geleden plaats heeft moeten maken voor een gezellige houtkachel. Die keuken is volgens Heidi, juist met de feestdagen, het warme, kloppende hart van het huis. “Die kachel was al langer een wens van mij. We zitten bij mijn ouders ook altijd bij de warme kachel in de leefkeuken. Ik dacht eigenlijk dat het installeren een fluitje van een cent zou zijn, want er zat volgens mij nog een goedwerkende schoorsteen. Maar dat bleek niet helemaal waar. Marcel ging aan de slag en zag er binnen een paar tellen uit als een verdwaasde schoorsteenveger ... helemaal onder het roet! Want de pijp in de schoorsteen bleek toch niet in zo'n goede staat te zijn als ik had gezegd. Wat heb ik gelachen!”

VIJF RONDE DEUREN

Behalve de keuken maakt Heidi in de aanloop naar de feestdagen van het hele huis iets bijzonders. En dit is zo'n huis dat zich perfect leent om fraai te decoreren. Neem alleen al de statige hal met de schitterende houten trap. Die vraagt om een passende kerstversiering in de vorm

“Bij de donkergrijze kozijnen hoort een stoerdere sfeer”

HEIDI, BEWOONSTER

De staande lamp komt van 't Hoogehuys. De kast heeft Heidi van een bekende overgenomen en geverfd met twee kleuren van Carte Colori: Beton en Gritti. Op de muur zit de kleur Rustica Mist van Painting the Past. De bak op tafel is een Marktplaats-vondst. De eettafel in de woonkamer is van Hoffz. De stoelen zijn gekocht bij 't Hoogehuys. De Hoffz-lamp kocht Heidi bij Hoeve Hofackers (dat intussen niet meer bestaat).



De sidetable en leemmand vond Heidi op Marktplaats. De lamp erop is van Hoffz. De spiegel is van Heidi's ouders geweest. Het kerstgroen komt van Atelier in 't Venne, de lamp aan de muur is van Veur d'r Bie.

van een guirlande. In diezelfde hal zijn de vijf ronde deuren, door Heidi ontdaan van vele lagen boenwas, eveneens blikvangers. Een leidt naar het toilet, een naar de kelder, twee naar de woonkamer, die ooit door kamer-en-suite deuren in twee ruimtes was opgedeeld en een naar de woonkeuken.

DANKBAAR

We lopen even de tuin in om het tuinhuis met veranda te bewonderen – uiteraard ook getooid in kerstsfeer – dat van oude bouwmaterialen is gemaakt door Heidi's man

en haar schoonvader. Met de steentjes die over waren van de oprit, hebben ze ook nog een barbecue gemetseld, zodat het gezin hier, ook in de koudere wintermaanden, heel wat gezellige uurtjes doorbrengt. Een paar jaar geleden heeft Marcel nog een veranda ontworpen, een die aan de achterzijde van het huis is gebouwd. “We wonen hier het hele jaar zo heerlijk en tijdens de feestdagen is dit huis een extra fijne plek. Een pand als dit is zonder meubels al erg sfeervol. Met het juiste interieur wordt het geweldig en wanneer kerst aanbreekt, denk ik altijd weer: wat een geluk dat wij hier mogen wonen!” •



In de woonkeuken is in 2009 een op maat gemaakte keuken geplaatst door Tinnemans Keukens. De houtkachel is gekocht bij R&Z-Kachels. Het slagersblok kreeg Heidi van haar vriendin Petra. De mosbollen komen van Atelier in 't Venne.



Heidi aan tafel met haar dochters Nieky (rechts) en Roely. Het krukje is gekocht bij Caatje Antiek & Brocante. De eettafel is van Hoffz, de stoelen komen van Pronto Wonen. De lamp boven de eettafel is van Veur d'r Bie. Of de tafel staan groendecoraties van Atelier in 't Venne en een op Marktplaats gevonden kandelaar. De Hoffz-gordijnen zijn van 't Hoogehuys. Het geknoopte wandkleed komt van Marktplaats. Op de muren is Lino van Carte Colori toegepast, op het houtwerk RAL CN 0014.

“Het vele groen staat mooi bij donker hout en grote accessoires”

HEIDI, BEWOONSTER

De fauteuil en de hocker zijn van Hoffz (via Het Grachtenpand). Ook het vloerkleed is van Hoffz. De kozijnen zijn geverfd met kleur Pewter van Painting the Past. De lamp in de vensterbank is van 't Hoogehuys. De lamp bij de stoel is van Frezoli Lighting. De groendecoraties zijn van Atelier in 't Venne. De rieten bijzettafel is van Hoffz en kreeg Heidi cadeau van haar moeder. De kleur op de muur (over het behang heen geverfd) is French Linen met daaroverheen verdunde Graphite, beide van Annie Sloan.



.. dubbel glas-in-lood ..

Het huis van Marcel en Heidi heeft heel wat authentieke elementen, maar ook de nieuwe toevoegingen voelen origineel aan. Zo beschikt de woonkamer bijvoorbeeld aan de voorzijde over een prachtige, ronde erker met glas-in-loodramen. Een paar jaar geleden hebben de bewoners het hele huis voorzien van nieuw, dubbel glas-in-lood.



De houten kast tegen de wand is van CreJos Keukens-Interieurs. De wasbak is gekocht bij Veur d'r Bie. De spiegels komen van Marktplaats. De groene kerstboompjes zijn van Atelier in 't Venne. Op de muren in de badkamer zit beton ciré. Het houtwerk is geverfd met kleur Graphite van Painting the Past. De badplank vond Heidi op Marktplaats. Hanglamp Blossom is van Hoffz.

.. zacht zwart ..

In de badkamer wilde Heidi het hoogglans wit vervangen door een donkere tint. "Maar ik vond het moeilijk de juiste kleur te kiezen. Toen wij hier gingen wonen, vroeg ik Sabine Markgraaf van Painting the Past om een kleuradvies. Dat deed ik nu weer. Zij adviseerde Graphite, een mooie, warme kleur die zich aanpast aan de lichtinval en niet zo hard is als zwart."

"We wonen hier het hele jaar zo heerlijk en tijdens de feestdagen is dit huis een extra fijne plek"

HEIDI, BEWOONSTER



De hanglamp komt van de antiekmarkt en heeft Heidi geverfd in kleur Gritti van Carte Colori. De kleur op de muren is Piombo van Carte Colori.



Marcel bouwde een paar jaar geleden een heerlijke veranda aan het huis vast. Hier wordt regelmatig met het gezin, familie en vrienden gegeten. De tafel is van Marktplaats, de poten zijn geleverd met Graphite van Annie Sloan. De tafellopers zijn oude meelzakken van de antiekmarkt die Heidi heeft laten vernaaien tot lopers.



Achter in de tuin is jaren geleden een tuinhuis met veranda gebouwd. De eettafel is de oude tafel uit de kantine van de voetbalclub Leeuwen in Roermond (NL). De stoelen komen van Marktplaats, de kroonluchter van de antiekmarkt. De groendecoraties zijn gemaakt bij Atelier in 't Venne, de woonaccessoires kocht Heidi bij Bie ós en Veur d'r Bie.

*“Wanneer kerst aanbreekt, denk ik altijd weer:
wat een geluk dat wij hier mogen wonen”*

HEIDI, BEWOONSTER