



Monica van Blitterswijk

Voor een authentieke mediterrane sfeer kun je sinds 1995 terecht bij Carte Colori. Kalkverf, stucproducten, krijtverf, lakverf, matte afwasbare muurverf: de verfspecialist uit Culemborg heeft het allemaal. Een van de creatieve krachten achter het bedrijf is Monica van Blitterswijk, die de workshops en demonstraties verzorgt.

TEKST KARIN DE RIDDER

‘Meer dan kalkverf heeft een muur niet nodig’

Waar komt de inspiratie voor jullie kleuren vandaan?
 ‘Nergens vind je zoveel sfeer als in de dorpjes rond de Middellandse Zee. De prachtige oude bouwstijl van de huizen, de smalle steegjes en gezellige pleinen, de geur van bloeiende planten en bloemen in de altijd aanwezige zon... Al die elementen vormden de inspiratie voor onze kleurkaarten met maar liefst 114 kleuren, geschikt voor elk interieur.’

Heb je een favoriete kleur?
 ‘Onze verf wordt met natuurlijke pigmenten op kleur gebracht, dus lelijke kleuren zijn er eigenlijk niet. Thuis kies ik voor grijsbruine tinten, al hebben de slaapkamers van de kinderen meer kleur. Ook vind ik onze metallic verven heel mooi.’

Wat is je favoriete verftechniek?
 ‘Kalkverf, aangebracht met een spaan. De manier van aanbrengen bepaalt namelijk het uiteindelijke resultaat. Met lichtere kleuren geeft deze methode een serene, marmerachtige uitstraling, bij grijze tinten een betonlook en bij fellere kleuren een nog sterker effect. Ik ontmoet veel enthousiaste schilders die het werken met kalkverf willen leren, omdat het zoveel mogelijkheden biedt. Het is de meest sfeervolle verf die er is: meer heeft een muur niet nodig.’

Hou je van design en architectuur?
 ‘Jazeker, ook die zijn een grote inspiratie. Ik heb veel bewondering voor Piet Boon (1).’

Heb je ooit een ander vak uitgeoefend?
 ‘Ja, ik ben jarenlang hairstylist geweest. Ook een creatief beroep, maar iets totaal anders. In die tijd was interieurs inrichten en met verf werken mijn grootste hobby, en daar heb ik gelukkig mijn werk van kunnen maken.’

Welke karaktertrekken waardeer je in een ander?
 ‘Dat we openstaan voor elkaars ideeën en van elkaar blijven leren. Daarnaast vind ik het belangrijk om samen te kunnen lachen.’

Wat zijn je hobby’s?



‘Ik word simpelweg gelukkig van een pot verf met een kwast. Daarom ga ik na een drukke dag vaak thuis opnieuw aan de slag. Als ik ’s middags opeens een idee heb, wil ik dat zo snel mogelijk uitproberen.’

Ben je een fijnproever?
 ‘Jazeker, ik hou enorm van lekker eten en een goed glas wijn. Mijn ultieme avondje uit is met vrienden eten in een goed restaurant. Van een mooi visgerecht word ik helemaal happy.’

Wat is je favoriete geluid?
 ‘Het gefluit van vogels in het vroege voorjaar.’

En je lievelingsgeur?
 ‘De geur van de lente.’

Hou je van kunst?
 ‘Ja. Kunst is steevast een inspiratiebron voor onze kleuren, zoals het werk van fotograaf Rachel Dubbe (2). Ik heb haar een paar keer ontmoet en was meteen geraakt door haar beelden. Hier hangt inmiddels een mooie still van haar. Daarnaast heb ik veel

bewondering voor het artwork van modeontwerper Mart Visser (3).’

Favoriete muziek?
 ‘Ik hou van muziek uit de jaren zeventig en tachtig. Zo jammer dat we niet langer hebben mogen genieten van de stem van Freddie Mercury: dat is de beste zanger ooit.’

Hou je van film?
 ‘Helaas heb ik er te weinig tijd voor, maar we zijn wel onlangs met het gezin naar Bohemian Rhapsody geweest. De muziek van Queen is onlosmakelijk verbonden met mijn jeugd. Mijn oudste zoon is inmiddels ook groot fan.’

In welke gedaante zou je graag reïncarneren?
 ‘Als zwaan. Ik vind het prachtige, imposante vogels, zowel op het water als in de lucht.’

Hoe luidt je levensmotto?
 ‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.’

cartecolori.nl